

## De krant van bijenland – editie 3

### *Inleidend woordje*

*Als opwarmer serveer ik graag volgende anekdote. Toen mijn buurvrouw haar gras met de grasmaaier ging afdoen, kwam ze me eerst waarschuwen ‘om mijn bijen binnen te houden’. Ik heb haar gezegd dat ze vooral op rode bloemen, op rode*



*cotoneasters en andere rode dingen vliegen en dat, àls ze al zouden prikken, ik persoonlijk garant stond om het gif uit haar rode lippen te komen zuigen. Hoe komt het toch dat ze nog niet aan een robotmaaier gedacht heeft? Hoeveel dokterskosten en apotheekuitgaven zou ze zich al niet bespaard hebben?! En hoeveel benzine-uitgaven en CO<sup>2</sup> ? En zweet? En vloeken ook?! Allé, jongens, kom eh zeg!*

## **Gasboete**

*In Zaventem is een imker ontsnapt aan een gasboete. Zijn bijen vlogen nl in de no-flyzone. “Uw bijen houden zich niet aan de regels. Daarom schrijven we u een gasboete uit”, zo klonk de administratieve aanmaning. De imker in kwestie – we noemen hier om plausible redenen en omwille van wet op de privacy hier uitdrukkelijk niet zijn naam – kon echter aantonen dat*

*het niet zijn bijen waren. Hij vroeg de gasboete-uitschrijver: "Heb je nagegaan of de bijen gechipt waren met mijn kentekens?" Toen de ijverige ambtenaar het antwoord schuldig bleef, borg hij zijn papier en stylo op.*

## Einde honingquota: Bevrijdingsdag of honingcrisis?

01/11/15

Vanaf vandaag vervalt in Europa het honingquotum, dat meer dan 30 jaar lang de productie beperkte.

Bevrijdingsdag voor de imkers of stevenen we hierdoor af op een honingcrisis? Om een einde te stellen aan de honingplassen in vorige eeuw, besloot Europa in 1984 een honingquotum op te leggen. Om de overschotten in te dijken moesten honingproducenten zich voortaan houden aan de vooropgestelde hoeveelheden. Maar de laatste jaren steeg de vraag naar honingproducten waardoor Europa besloot de quota af te schaffen.

### Koninginnedag

Een imker uit een niet nader genoemde gemeente wou zijn koninginnenbestand vernieuwen. Hij gaat dus bij een erkende koninginnenkweker. Daar aangekomen houdt een bordje voor de poort hem tegen om aan te kloppen. Er staat op vermeld: *"Koningin te koop voor 1000 €"*. Dat is er ver over, denkt hij, zo'n ding krijgt hij nooit verkocht. En hij keert huiswaarts. Een week later passeert hij opnieuw langs de kweker en tot zijn verbazing ziet hij dat het bord weg is. "Dat is niet mogelijk", denkt hij, "hier moet ik het fijne van weten." Hij stapt dus het erf op, treft de collega en vraagt hem:

"Zeg, die koningin die gij hier vorige week wilde verkopen voor 1000 euro, hebt je die effectief verkocht?" "Jaja," zegt die kweker, "geen enkel probleem. Allee, 't is te zeggen: ik heb haar geruild tegen een bloedmooie bloem van een vrouw.", zegt de alleenstaande man. De koop van zijn leven!

## De liefdesprofessor aan het woord!

Wanneer werd je verliefd op bijen? Hoe werd je verliefd? Waarom werd je net verliefd op die enige diersoort of die ene hobby? Bij liefde en verliefdheid kunnen we nog veel vraagtekens plaatsen. Liefdesprofessor Donatella Marazziti onderzoekt in haar Italiaanse liefdeslaboratorium de biologische basis van de liefde. Hier licht ze alvast een tipje van de liefdessluijer op. Èèn ding staat alvast vast: we kunnen niet zonder liefde!



Het is samengesteld uit een cocktail van oxytocine, testosteron en feromonen. Bijen ruiken maar zien hun geliefde moedertje niet. Liefde heeft dus wel degelijk

te maken met een afwijking op de ogen. Zegt het spreekwoord immers niet: liefde maakt blind. Zo ook de passie van de imker voor zijn huisdiertjes'. Dwaling van de natuur of aangeboren gezichtsbedog?

## Jouw grapje van de dag

Komt een rijke dame bij de dokter nadat ze gestoken is door een wesp. Vraagt de dokter: "Waar bent u gestoken, mevrouw?" "Oh dokter, dat kan ik u niet

zeggen, want dan schaam ik me zo." "Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen." "Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood." "Luister," zegt de dokter, "ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken bent." "Oké dan," zegt de vrouw: .... "... bij de Aldi."

## Dieselgate

Rijdt U ook met een Volkswagen diesel? Ik alleszins niet, maar ik ben wel een dieselrijder. Opel Astra ja. Tot dusver is de kans groot dat er geen sjoemelsoftware in verwerkt zit. Maar de kans is groot dat mijn uitstoot van stikstof en andere stinkstoffen medeoorzaak zijn van de gedeeltelijke teloorgang van mijn bijenbestand. Guy Poppy, bioloog aan de Universiteit van Southampton, wijst op de toenemende bedreigingen voor bijen wereldwijd.

"Het wordt steeds duidelijker dat bijen blootgesteld worden aan een brede waaier van bedreigingen, van insecticiden tot de varroamijt", zegt Poppy. "Ons onderzoek toont aan dat de toenemende uitstoot van voertuigen een bijkomende bedreiging vormt. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat die vervuiling de bijenpopulatie op zichzelf zou kunnen vernielen, kan het in combinatie met andere bedreigingen wel de spreekwoordelijke druppel vormen". Het wordt m.i. hoog tijd dat de plannen uit de kast gehaald worden om de 'schone auto' (op waterstof) te beginnen monteren. Ik weet waar ze liggen opgeslagen: Bij de sjeiks in het Midden-Oosten naast hun oliebronnen!

*Spreuk van de maand:  
Een bijensnoet doet elke bloem goed!*

*Charlie Eylesbosch*